

Niet alles komt zomaar,
niet alles lukt zomaar,

maar er is al zoveel gelukt.

Ik weet niet altijd waar ik heen moet
of wat er morgen gaat gebeuren,

maar we doen het samen.

En als we soms de mist in gaan,
dan komen we er samen weer uit
aan de andere kant.

Want we hebben de ruimte om fouten te maken
om een keer iets opnieuw te doen

om ons twee keer te stoten aan dezelfde steen
of drie, of vier,

omdat we hier niet zomaar fout zijn
niet zomaar slecht of lastig of vervelend.

Hier zijn we thuis en hier is niet alles perfect
maar is het wel zo goed mogelijk
en is het elke dag beter en fijner.

Want als we hier fouten maken
rapen we elkaar gewoon op
en lopen we samen verder.

Thijs Kersten
Dorpsdichter gemeente Heumen

Met elkaar

We blijven het vertellen
over elkaar, tegen elkaar,
met elkaar

Omdat we elkaar niet uit het oog
willen verliezen
niet onze handen laten gaan
maar juist in elkaar slaan

die extra stap gaan
zodat onze verhalen uitsluitend goed
aflopen
ook al was het begin anders

Omdat onze geschiedenis misschien
duister was
maar wij dat niet meer zijn

Laten we herinneren wat er is
gebeurd
alle mensen die opstonden, niet omdat
ze wilden
maar omdat het moest

Levens geriskeerd en tranen gevallen
toen niets lukte
Maar ook de tranen van blijdschap
toen het wel zo was

Alle dagen die beter waren dan
voorheen
maar ook de dagen die dat niet
waren

Want het blijkt wel weer
ook dat komen we door

Met elkaar

Thijs Kersten
Dorpsdichter gemeente Heumen